



Holger Danske

I kasematternes dybe, underjordiske gange sover nationalhelten Holger Danske som en sten. Han har sovet i hundreder af år, og ifølge et gammelt sagn vil han vågne den dag, Danmark trues af fjender. Først da slår han øjnene op, rejser sig og hæver sit sværd.

Inden han faldt i en dyb søvn, rejste han verden rundt og udmærkede sig som en slagkraftig krigsmand. Sagnet om Holger Danske (eller Ogier le Danois) er oprindeligt fransk og snart over 1000 år gammelt.

I løbet af 1800-tallet blev Holger Danske et stærkt dansk nationalsymbol. Det var den danske forfatter H. C. Andersen, der i 1845 i et eventyr placerede Holger Danske på Kronborg.

Statuen i Kasematterne er en afstøbning af originalen til en bronzestatue lavet af den danske billedhugger H. P. Pedersen-Dan i 1907.

Holger Danske er en dansk sagnhelt. Beretningerne om hans oprindelse findes i de tidlige europæiske kvad og helteedde. Han optræder første gang i Rolandskvadet fra midten af det 12. århundrede som en af Karl den Stores riddere under navnet Ogier le Danois.

Omkring året 800 førte den danske konge Gudfred en flereårig krig mod Karl den Stores ekspansion til Slesvig. Efter lange og blodege kampe, kom det til fred mellem de to førende lande.

Efter en myte, var Holger Danske sønnen af den danske konge Gudfred. Efter en fortælling har han haft en søn, som blev slået ihjel af sønnen af Karl den Store. Holger Danske udøvede hævn og slog sønnen ihjel. Han nåede næsten også at slå Karl den Store ihjel.

Efter en syvårig kamp, kom det til fred mellem Karl den Store og Holger Danske. Nu kæmpede han med Karl den Store mod Sarazenerne (det islamske folk) hvor han i en kamp slog kæmpen Brehus ihjel.

Karl den Store var hersker over Frankeriget fra 768 til sin død i 814. Han underlagde sig det meste af Vesteuropa i tidlig middelalder og lagde grundstenen til de moderne lande Frankrig og Tyskland. Han blev i år 800 kronet som Romersk Kejser i Rom og var derved den første germanske fyrste, som antog den romerske kejsertitel. Tilnavnet "den Store" fik han allerede i sin levetid.

