

Hvor fik man efterhånden sin viden fra i 1400-tallet? (Fra s. 36 og frem)  
De arabiske bøger om astronomi, geografi og historie blev første gang oversat til latin, så de lærte folk kunne læse om det skrevne.

Hvem var ikke så glade for det?  
Den katolske kirkes lære (den katolske kirke)

Der var religionskrig i 1400-tallet. Hvor gik det hedest til?  
Det var en del kampe i Spanien mellem muslimer og kristne. Muslimerne havde hersket her siden 700-tallet. De kristne sejrede endeligt i 1492.

Hvorfor var religionerne i krig med hinanden?  
Fordi kristendommen udbredte sig mere og mere i dele Europas. Og denne tro var af hel anden art end muslimernes tro. Måske også en mere fri? eller der var bare tid til noget nyt.

Hvorfor var præsterne med, når de opdagelsesrejsende sejlede ud?  
Fordi der samtidig var et ønske om, at udbrede kristendommen i verdenen.

Hvem støttede ivrigt præsterne?  
det var munkene og særligt paven i Rom + den spanske konge Ferdinand

Beskriv billedet side 37. Hvad siger det om præsternes måde at missionere på?  
Præsten viser på den måde magten. Guds magt, men også kristendommens magt.

(egen mening)

Hvorfor skulle man bruge krydderier?  
Dels fordi menneskerne fik maden til at smage bedre, og for at skjule, at maden ikke altid var frisk.

En af årsagerne til den ivrige opdagelses-rejseaktivitet var ikke kun på grund af eventyrlyst – hvad var med til at sætte skub i rejserne?  
Handlen mellem de fremmede lande og for at udbrede kristendommen.

Datidens sømænd var ifølge bogen ikke "*Guds bedste børn*", hvad menes med det?  
De bedste børn var de lærte, adlen, kongerne, paven og præsterne. De fattige ansås ikke som "guds bedste børn"

Hvordan var livet om bord på et skib dengang?  
Livet var hårdt. Maden var ildelugtende og brændende. Sygdom pga. mangel på vitaminer og frisk vand. Hård slid og en voldsom død. Ved kaptajnens utilfredshed blev man pisket med den ni-halede kat, eller spærret inde i ugevis i et mørkt rum skibets bund. De alvorligste forbrydelser blev straffet med døden med det samme. Og liget blev hængt op i masten til skræk og advarsel.

Hvilket syn mødte spanierne, da de nåede aztekernes hovedstad? (s. 40 og fremefter)  
Et drømmebillede! Vidunderlige paladser, have med mange slags træer og stier fyldt af roser og andre blomster. De mødte store tårne og templer bygget af veltilhuggede sten.....

Hvad hed deres hovedstad?  
Hovedstaden hed Tenochtitlan og spanierne kaldte det Mexico

Hvorfor var spanierne overraskede?  
Hovedstaden var mere imponerende end noget, sømændene havde set i Europa. De var overraskede over, at der lå et mægtigt og velordnet indianerrige i den nye verden. Columbus havde kun set og truffet fattige og primitive indianerfolk. Endnu mere overrasket blev de, da de nåede i 1532 et andet indianerrige på den anden side: Det var Inkariget der lå i Andesbjergene ( 3000km fra Equador til Chile )