

De opdagede aztekerne i 1519, og først i 1532 fandt de inkaerne – hvorfor tror du, der gik så lang tid?

Forskellige muligheder. Man må forstille sig dimensionerne. Hvor mange tusind km er der på den anden side. Og hvor meget nyt var det her på denne side, der skulle undersøges og gøres kristne.....
Men også måske Inkariget lå i 3000m højde?

Hvis du sammenligner bøndernes forhold i Europa med forholdene i aztekernes rige, på hvilken måde adskiller deres forhold sig?

Bønderne ejede ikke selv jorden. De fik tildelt jord fra kongen. Jo flere børn en bondefamilie havde, jo mere jord fik de tildelt.
Til gengæld skulle bønderne hjælpe til, når der skulle bygges veje, broer, paladser eller templer. Og bønderne skulle gøre krigstjeneste, hvor ingen kunne undslå sig.

Er der nogen lighedspunkter?

Krigstjenesten - dog var det først forbeholdt soldaterne

Religionen var noget anderledes, end det spanierne var vant til. På hvilken måde?

Kongen var den øverste præst.
Man ofrede mennesker, for guderne krævede menneskehjerter og blod.
Disse ofringer fandt sted i store templer og varede flere dage. Mange mennesker samledes til denne begivenhed.
For det meste ofrede man de mennesker, man fangede under krigen.

Selvom aztekerne havde en stor hær, så lykkedes det spanierne at erobre Mexico med under 1000 soldater på 2 år – hvorfor kunne det lade sig gøre?

Europæerne var mere krigserfaren og havde bedre våben. Våben, der skød med kugler, kendte man ikke.

Magellan rejste jorden rundt. Hvilke problemer kom han ud for?

Magellan forsøgte søvejen om Sydamerika. Han kom til Rio. Og jo længere han kom mod syd, jo koldere og mere stormfuld blev det. Han sejlede forbi et land i ugevis og landet var kun dækket med is. (49° sydlig bredde)
(*Magellan-strædet*)

Hjemme i Europa var der også forandringer undervejs, og folk ville have, der skulle ske ændringer. Én af dem var den tyske munk Martin Luther, hvad bestod hans oprør i?

Martin Luther oversættede biblen til det tyske sprog, så alle kunne læse den. Og oversættelsen af biblen passede ikke altid med præsternes prædiker. Så han ville væk fra "pavens lære" og få folket til at blive mere selvstændige.